



Stichting Gastouders Hongarije

Verlag van de reis naar Hongarije.

Woensdagmiddag 21-05-2014

Na een voorbereiding van enkele weken waarin wij een oproep hebben gedaan om te sponsoren, hebben wij een aardige hoeveelheid geld opgehaald. Maar liefs €3000,-! Via Henk v/d Heuvel hebben we €1000,- ontvangen van Herbalife en via de zoon van Herman Postma €250,- van Hamilton Bright. Met dit geld en het geld wat sommige gastouders sponsorden, zijn we (Ronald, Lucas, en Siebe) vertrokken naar Hongarije.



22-05-2014

Donderdag hadden we een afspraak met Cili (vorig contact persoon voor de stichting) bij haar thuis. Vanwege een verkeerde tijdsinschatting, stonden we daar 's ochtends om 7 uur al op de stoep. Ondanks dit vroege tijdstip werden we hartelijk ontvangen en kregen we een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt en wat te hebben bijgepraat, hebben we een wandelingetje door het dorp gemaakt. Vervolgens zijn we vertrokken naar de volgende afspraak. De kofferbak zat vol met goederen voor een oud gastkind van Janke de Boer. Ook hier zijn we heel hartelijk ontvangen en ze was zeer blij met de spulletjes die we meebrachten. Janke, nog bedankt voor de gulle gift! Daarna gingen we naar het kindertehuis waar we werden opgewacht door Aniko en Eniko. Na het nuttigen van de middagmaaltijd en het inrichten van de slaapkamer, zijn we vertrokken naar Nyírbátor waar iedereen opkeek van onze komst. Na uitgelegd te hebben wat het doel van deze reis was, zijn we met 1 van begeleiders het dorp ingegaan om spulletjes voor de kinderen te kopen. In dit geval waren dat handdoeken en glazen (de oude handdoeken in het kindertehuis waren tot op de draad versleten). Daarna gingen we door



naar Balkány en hier zijn we ook zeer gastvrij ontvangen. Hier waren er voor de kinderen genoeg spulletjes. Wat de kinderen wel erg graag wilden, is een lang weekend weg naar een soort "Centre Parcs" waar van alles te doen is voor de kinderen. Als dit plaats vindt, wordt alles vastgelegd op foto's. Dit was voor ons het einde van een zeer lange en indrukwekkende dag.

23-05-2014

Na een vroeg ontbijt gingen we naar Baktalórántháza waar we niemand aantreffen.. Alle kinderen en hun begeleiding waren ergens anders om spelletjes te doen. Hier ga ik (Ronald) 3 of 4 juli nog een keer heen als ik de kinderen ophaal voor de vakantie naar Nederland. We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te kijken hoeveel bagage onze passagiers voor de terugreis mee hebben. Ja, 1 van de gastouders neemt hun gastkind en haar man in huis. Later op de middag hadden we een afspraak in Cégénydányád. Ook hier hadden de kinderen veel nieuwe spulletjes nodig voor in huis. Bestek, borden, handdoeken en nog veel meer! Omdat er maar 1 begeleidster was, hebben we hier het geld achtergelaten zodat ze zelf de spullen kunnen aanschaffen. In juli wordt er gekeken of dit echt gebeurt is. 's Avonds zijn we met Aniko en Eniko uit eten geweest.



24-05-2014



morgen. 's Middags zijn we gaan winkelen met Aniko en Eniko voor een nieuwe keuken. We hebben een nieuw keuken blok en een zitje voorin de keuken gekocht.

Kinderdag bij het kindertehuis! Een geweldig feest! Alles versiert en allemaal leuke spelletjes. Als afsluiting was er een voetbal wedstrijd tussen de begeleiders en de kinderen (wij hadden tussen de begeleiders ons geheime wapen, Siebe). De wedstrijd eindigde in gelijkspel en na het nemen van stafschoppen, wonnen de kinderen. Na de wedstrijd stond er een brandweerwagen die de gemoederen weer wat afkoelde door het spuiten van veel water. Kortom, een geslaagde

Van het geld wat er nog over is worden nog andere dingen gekocht. Denk aan een fornuis, overige keukenapparatuur, borden, bestek etc. De keuken is bedoelt om de meisjes te leren koken. In de avond zijn we wezen BBQ'en bij een medewerkster van het kindertehuis, Erika Farkas en haar familie. Gelukkig voor ons spreken haar beide kinderen vloeiend Engels. 's Nachts zijn we nog op pad geweest met Hongaarse kennissen in Nyíregyháza, dat was erg gezellig. De volgende ochtend hebben we lekker uitgeslapen en na het tekenen van de officiële papieren hebben we afscheid genomen. In Mateszalka hebben we nog passagiers opgepikt en vervolgens gingen we op weg naar Nederland. De volgende ochtend kwamen we 9 uur weer aan op de plaats van bestemming. Moe maar voldaan..

Ronald Boonstra

